

**ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Κ. ΘΕΟΔΟΣΗ Α. ΤΣΙΟΛΑ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΝΘΟΥΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ, 4.8.2019**

Συμπατριώτισσες Συμπατριώτες,

Είναι με ιδιαίτερα αισθήματα σεβασμού και συγκίνησης, θεωρώντας το ως υποχρέωση και ελάχιστο δείγμα σεβασμού, που παρευρίσκομαι σήμερα στο παρεκκλήσι του Χρυσοσώτηρα Ακανθούς στην Ορόκλινη, αποτίνοντας τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους Ακανθιώτες που προσέφεραν θυσία τον εαυτό τους στο βωμό της ελευθερίας της πατρίδας αλλά και του καθήκοντος που τάχθηκαν να υπηρετήσουν.

Οι κάτοικοι της Ακανθούς, πιστοί στα ανώτερα διαχρονικά πατριωτικά και ηθικά ιδανικά και διαπνεόμενοι από τις πανανθρώπινες οικουμενικές αξίες της δικαιοσύνης και της ελευθερίας, βρέθηκαν παρόντες στο όποιο κάλεσμα της πατρίδος για προάσπιση της πατρώας γης, της ιστορίας, των αγώνων, των αρχών και των ιδανικών του Έθνους μας, αλλά και του καθήκοντος που τους εμπιστεύθηκε η Πολιτεία.

Η Ακανθού ανέθρεψε παλληκάρια όπως τον Σωτήρη Χατζηλοϊζή Κραμβή, τον Παύλο Σταυρή Τελεβάντος, τον Σωτήρη Σωτηρίου, τον Γιακουμή Χατζησωτήρη και τον δια βίου στρατιώτη του Έθνους Δημήτρη Μαννούρη που συμμετείχαν στους δύο Παγκοσμίους Πολέμους υπερασπιζόμενοι την παγκόσμια ελευθερία των λαών, διακηρύσσοντας με τη συμμετοχή τους αυτή το βαθύτερο και ουσιαστικότερο νόημα της οικουμενικής ελευθερίας.

Και είναι η δική τους αυτή συμμετοχή που ενέπνευσε και την επόμενη γενιά, τον Νίκο Τσαρδελλή, τον Εμμανουήλ Ζαχαράτο, Ηλία Χατζηχαμπή, τον Λούκα Γιαχούτη, τον Μιχαήλ Λοΐζου, τον Λοΐζο Λοΐζου, τον Στέφανο Χατζηκυριάκο και τον Φίλιππο Χατζηκυριάκο να αγωνιστούν το 1955-59 έναντι των Άγγλων Αποικιοκρατών και το 1974 απέναντι στον Τούρκο εισβολέα, προτάσσοντας το πύρωμα της ψυχής τους απέναντι σε μεθοδεύσεις και επιβουλές εναντίον της εθνικής ακεραιότητας.

Και είναι αυτή η ηρωική αντίσταση που έδωσε δύναμη στον Παναγή Κελίρη, τον Γιωρκή Χατζηλοϊζή, τον Ηλία Φράγκου, την Χρυσταλλού Χατζηζαννέτου, την Ελένη Πλατύ και την Δέσποινα Αρέστη να υπερβούν την ανθρώπινη τους φύση και να παραμείνουν αλύγιστοι και ασυμβίβαστοι μπροστά στην αιχμαλωσία και τις κακουχίες το 1974 στη Γύψου.

Αναλόγως, κινούμενοι από αίσθημα ευθύνης το οποίο υπαγορεύει η συνείδηση ως άγραφο καθήκον ο Νίκος Σχοινιού, ο Θεόφιλος Γεωργιάδης, ο Ανδρέας Ιωαννίδης υπεραμύνθηκαν του όρκου τους απέναντι στην υπηρεσία του τόπου και της κοινωνίας.

Συμπατριώτισσες Συμπατριώτες,

Στο σύνολό τους τα ηρωικώς αγωνισάμενα παλληκάρια της Ακανθούς παρέμειναν μέχρι εσχάτων απαρασάλευτα προσηλωμένοι στην επιτέλεση του χρέους τους προς την πατρίδα αλλά και την με κάθε τρόπο υπεράσπιση της ακεραιότητας και της τιμής της. Με τη δική τους θυσία, τη δική τους καθόλα υποδειγματική στάση που συνειδητά επέλεξαν να τηρήσουν διατράνωσαν τη βούλησή τους, το ηρωικό πνεύμα, την

ετοιμότητα, αλλά και το απόλυτο δόσιμο και την αγάπη για τον τόπο τους υποδεικνύοντας μας με το μεγαλείο τους το δικό μας χρέος και καθήκον.

Παρευρισκόμενος σήμερα μπροστά στις τόσες γενεές της ηρωομάνας Ακανθούς, συναισθάνομαι απόλυτα τον πόνο αλλά και την πικρία που βιώνετε για τον εκτοπισμό και τη δοκιμασία της προσφυγιάς.

Αντιλαμβάνομαι επίσης, την αγωνία σας αφενός για το αναφαίρετο δικαίωμα που έχετε να επιστρέψετε στις πατρογονικές εστίες σας και αφετέρου να διασφαλίσετε τα στοιχειώδη ανθρώπινα σας δικαιώματα έτσι όπως αυτά πηγάζουν από τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εκείνο για το οποίο θέλω να σας διαβεβαιώσω είναι για τις άοκνες προσπάθειες του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος καταβάλλοντας το άπαν των δυνάμεων του εργάζεται για την εξεύρεση μίας δίκαιης, ειρηνικής και βιώσιμης λύσης όσον αφορά το Κυπριακό ζήτημα.

Είναι πολλάκις δεδηλωμένη η βούληση και η ετοιμότητα της δικής μας πλευράς να προσέλθουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων προκειμένου στη βάση του ειρηνικού διαλόγου να επιτευχθεί μία συνολική λύση.

Μία λύση η οποία να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των προσφύγων αλλά και ολόκληρου του λαού και η οποία εδραζόμενη στις συμφωνίες υψηλού επιπέδου, τις αποφάσεις και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και το ευρωπαϊκό κεκτημένο, θα επανενώνει τον τόπο μας και θα τον απαλλάσσει από τις όποιες εγγυήσεις, επεμβατικά δικαιώματα και στρατούς κατοχής.

Στόχος παραμένει όπως μέσα από τη λύση η Κύπρος εξελιχθεί σε ένα «φυσιολογικό κράτος». Να μετεξελιχθεί δηλαδή σε ένα πραγματικά ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος απαλλαγμένο από εξαρτήσεις τρίτων, το οποίο θα δίδει στο σύνολο των νομίμων κατοίκων, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, την προοπτική της ειρηνικής συνύπαρξης σε ένα ασφαλές και σταθερό περιβάλλον.

Αναμφίβολα, η οποιαδήποτε προοπτική επανέναρξης των διαπραγματεύσεων απαιτεί τον τερματισμό των καθόλα προκλητικών και διεθνώς καταδικαστέων ενεργειών παραβίασης των κυριαρχικών δικαιωμάτων εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και των Χωρικών Υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, που κατ' επανάληψη λαμβάνουν χώρα το τελευταίο διάστημα.

Ανάλογες ενέργειες όχι μόνο παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά τάσσονται παράλληλα ενάντια στο διεθνές δίκαιο και στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, δημιουργώντας πρόσθετα μια ευρύτερη απειλή στην ευαίσθητη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένου ότι οι ενέργειες αυτές δεν οδηγούν σε καμία των περιπτώσεων προς την επιθυμητή κατεύθυνση, είναι απαραίτητο τόσο η Τουρκική όσο και η Τουρκοκυπριακή πλευρά να αντιληφθούν ότι η επίτευξη μίας βιώσιμης και διαρκούς

λύσης του Κυπριακού ζητήματος, είναι δυνατόν να επιτευχθεί μόνο μέσω αμοιβαίου σεβασμού και συμβιβασμών.

Συμπατριώτισσες Συμπατριώτες,

Εκείνο για το οποίο επιθυμώ για ακόμη μία φορά να σας διαβεβαιώνω είναι ότι δικαιώνοντας τις προσδοκίες ολόκληρου του Κυπριακού Ελληνισμού, και σεβόμενοι πρώτιστα και πάνω από όλα την αξιοπρέπεια του, η προσπάθεια για λύση και επανένωση του λαού και της μοιρασμένης πατρίδας μας, παραμένει για την παρούσα διακυβέρνηση πρώτιστη και ύψιστη υποχρέωση.

Η μαζική μάλιστα σήμερα παρουσία σας στο μνημόσυνο των ηρώων του Δήμου σας, διατρανώνει την αποφασιστική θέληση σας, καθώς και ολόκληρου του Κυπριακού Ελληνισμού να συνεχίσει τον αγώνα για ελευθερία και την τελική δικαίωση, υποδεικνύοντας μας παράλληλα, το χρέος μας έναντι στις απελθούσες και κυρίως στις επερχόμενες γενεές του ελληνισμού της Κύπρου, να αποκαταστήσουμε την ιστορική συνέχεια στον τόπο μας.

Κατεύθυνση προς την οποία με συνέπεια θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε έτσι ώστε να δικαιώσουμε τη θυσία όλων των ηρωικά πεσόντων υπέρ πίστεως και πατρίδος.

Σας ευχαριστώ.